

Kerk op weg



Protestantse Gemeente
Maarssen

16e jaargang nr. 214
Vrijdag 16 januari 2015

Dit nummer is voor 4 weken en loopt tot 14 februari 2015

Kerkblad voor de Protestantse Gemeente Maarssen

Abonnementen, adreswijzigingen: dhr. W. de Bruijn, Klokjeslaan 11, 3601 HB Maarssen tel. (0346)563 879, e-mail: wengdebruijn@hetnet.nl
Abonnement: € 10.- per half jaar of € 18.75 per post. Bank: NL76INGB 0008 4070 00 t.n.v. 'Kerk op weg' Maarssen. Info: tel. 566 788

Fusiebijeenkomst Protestantse Gemeente Maarssen

Plechtigheden in Dorpskerk - Feestelijkheden in Open Hof - Vrijdag 9 januari 2015

We worden verwelkomd door beierende kerkklokken. Heel Maarssen zal weten dat er in kerkelijk Maarssen iets aan de hand is. De Dorpskerk loopt langzaam vol, terwijl Daan Weenk feestelijk op het orgel boven onze hoofden preludeert. Ook andere leden van de muziekgroep van De Ark zetten de avond luister bij: Leonard van Dijk, piano, Wout Mout, trompet en Jan Postmus, klarinet.

De kerk is feestelijk versierd met bloemen. Het is dan ook een gedenkwaardig moment. Martin Kreijenbroek heet, als voorzitter van de AKG, de ruim 250 aanwezigen hartelijk welkom.

Na een korte historische schets typeert hij de vereniging die we vanavond vieren als het herstel van een breuk die ruim 120 jaar geleden is ontstaan. Er zijn gemeenteleden voor wie het allemaal veel te lang heeft geduurd, er zijn gemeenteleden die er nog steeds wat moeite mee hebben: voor allen is ruimte in de kerk.

Dan krijgt notaris Appel het woord. Ze leest enkele passages voor uit de Verenigingsakte. Ze beschrijft het verenigingsproces, dat een lange adem heeft gehad en gekenmerkt werd door zorgvuldigheid. Bij de vereniging zijn betrokken de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en samen heten ze voortaan: Protestantse Gemeente Maarssen. Mede dankzij de zorgvuldige procedure zijn tegen het voorgenomen besluit geen bezwaren ingebracht.

In drie rondes tekenen alle betrokkenen onder het toezien van de notaris en onder geflits van talloze camera's de Verenigingsakte. Zodra ook notaris Appel haar handtekening gezet heeft, is de fusie per 10 januari 2015 een feit. Na een lang applaus barsten orgel en trompet uit in feestelijke klanken.

Ina de Boon dankt de notaris voor haar medewerking om niet ('pro Deo dus', zegt mijn achterbuurman later) en vraagt haar, als overbuurvrouw van de kerk, niet alleen de stenen van de kerk voor ogen te houden, maar ook de mensen die er draagkracht aan

geven. Tevens geeft ze haar een blijvende herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis en een bos bloemen in de kleur van het logo. Ina overhandigt vervolgens drie vertegenwoordigers van de drie wijken elk een naamplaat met de nieuwe naam van elke wijk-gemeente voor op het kerkgebouw: Ontmoetingskerk, Ichthus en De Ark. En weer klinkt muziek van boven.



Dan vieren we met elkaar, onder leiding van de 5 predikanten, een vesper-dienst. Een historisch moment, waar we er in de toekomst wel meer van willen beleven. Tot besluit draagt Folkert Griepsma onder een zwarte paraplu met lichtjes rond de rand een gedicht voor waarin de humor niet ontbreekt; dan verlaat iedereen, onder aanvoering van de 5 dominees, de kerk.

In een lange stoet lopen we langs het lichtspoor naar Open Hof, waar het feest een vervolg krijgt. We worden ontvangen met koffie/thee en een gebakje met 'het' logo. Het koor Upstairs vergroot de feestvreugde met een aantal swingende spirituals. De pauze wordt opgeluisterd met drankjes en hapjes. Er is een doorlopende diavoorstelling met foto's uit de oude doos.

Oude tijden herleven ook op het podium: de 5 predikanten tooien zich met pet en gitaar en gaan ons roerend voor in een mooie variant op het vroegere Farce Majeurlied. Het refrein wordt uit volle borst meegezongen. De stemming zit er trouwens de hele avond goed in. Blijdschap dat het er nu eindelijk van gekomen is, dankbaarheid dat de kerk in Maarssen zo springlevend is; de vele contacten tussen gemeenteleden van de verschillende wijk-gemeenten mondden uit in een gezamenlijk gemaakt schilderij in drie delen, voor elke kerk een doek, met als thema, vanzelfsprekend: ... VERBINDING. Deze avond maakt duidelijk dat de fusie geen eindpunt is, maar een nieuw begin. Op naar de toekomst!

(als er in dit blad ruimte voor is, plaatsen we nog enkele foto's met onderschriften...)

De Eindredactie



Na vele jaren weer verenigd!

Onze kerkgeschiedenis in vogelvlucht

Nu de kerkbesturen op 9 januari de verenigingsakte hebben ondertekend zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Maarssen per 10 januari 2015 opgegaan in de Protestantse Gemeente Maarssen. Daarmee zijn de namen hervormd en gereformeerd in Maarssen officieel verdwenen.

Maar onze nieuwe protestantse gemeente is natuurlijk wel geworteld in de rijke traditie van haar voorgangers. Samen erkennen wij daarom ook onze oude geloofsbelijdenissen: de Apostolische geloofsbelijdenis (tweede eeuw), de geloofsbelijdenis van Nicea (vierde eeuw) en de geloofsbelijdenis van Anasthasius (vijfde eeuw) als belangrijke verwoordingen van wat wij geloven.

Gezamenlijke geschiedenis

Al rond het jaar 900 zijn er in Maarssen (dat dan nog een nederzetting aan de Vecht is en Marsna heet) christenen met een eigen kerkgebouw. Deze kerk stond waarschijnlijk op de plek waar nu de Dorpskerk staat. Aan het eind van de 12de eeuw is vervolgens een nieuwe kerk gebouwd. Men vermoedt, dat het eerdere kerkgebouw bij een grote overstroming van de Vecht in 1173 is verwoest. Het grootste deel van het huidige kerkgebouw stamt uit de zestiende eeuw, sommige onderdelen misschien uit eerdere eeuwen. Met zijn prachtige preekstoel uit het begin van de achttiende eeuw, die door kenners tot de mooiste van Nederland wordt gerekend en het beroemde orgel van orgelbouwer Meere uit 1790 is en blijft de Dorpskerk een rijk bezit voor onze gemeente. Geweldig daarom, dat in de afspraken bij de vereniging een speciale plek is ingeruimd voor de Campus Dorpskerk.



Naar het heil kijken

In de periode rond het jaar 1400 was er in Maarssen alleen nog een Rooms Katholieke parochie. Sommige mensen mochten in die tijd niet in de kerk komen wegens verbanning of besmettelijke ziekte. Voor hen was er de mogelijkheid om van buiten de kerk naar het altaar ('het heil') te kijken via een kleine vensteropening laag in de muur. Zo'n vensteropening heet een hagioscoop ('naar het heil kijken'). In de zuidwand van het koor van de Dorpskerk is nog een nis te vinden, die als hagioscoop dienst heeft gedaan.

Tot de reformatie was er in Maarssen een Rooms Katholieke Parochie, die vanaf 1355 een eigen pastoor (Henricus Spiker) had. In de 16de eeuw vindt ook in Maarssen de reformatie plaats. Na een overgangperiode van enkele tientallen jaren wordt in 1570 de eerste predikant beroepen: ds. Albert Jan Glasius. In die tijd wordt de vernieuwde (gereformeerde) kerkgemeenschap nog Nederduitse Gereformeerde Kerk genoemd. Vanaf 1816 krijgt de kerk van Koning Willem I een nieuw reglement en een nieuwe naam: Nederlandse Hervormde Kerk. Vanaf die datum was er in Maarssen daarom ook een Hervormde Gemeente.

Afgezet wegens 'paepschen activiteiten'

Tijdens de reformatie was er in Maarssen een lange overgangperiode waarin onze kerkgemeenschap ontstond. In die beginperiode was niet altijd even duidelijk welke overtuiging voorgangers en gemeenteleden waren toegegaan. De eerste twee predikanten waren ds. A.J. Glasius en ds. G.P. Schepens. De derde predikant, ds. Cornelis Petri werd in 1585 aangesteld, maar in 1593 weer afgezet wegens paepschen activiteiten.

Elk een eigen weg

In 1886 scheidden zich onder leiding van Abraham Kuyper in het hele land ruim 300.000 kerkleden af van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze afscheiding is bekend geworden onder de naam Doleantie (klacht). Men richt zich tegen de inrichting en belijdenis van de toenmalige Hervormde Kerk. Ze noemden zich weer Nederduitse Gereformeerde Kerk, hiermee aangevend dat zij zich zagen als de voortzetting van de kerk die van koning Willem I de naam Nederlandse Hervormde Kerk had gekregen.

Ook in Maarssen scheidt zich in deze tijd een klein groepje (circa 50 gemeenteleden) af van de Hervormde Gemeente. Zo ontstaat op 14 januari 1890 de Gereformeerde Kerk in Maarssen. In de eerste jaren hebben zij geen eigen predikant en geen eigen onderkomen.

Na de tweede pauze één sigaar

In 1932 is het kerkgebouw, dat nu Open Hof heet net gebouwd. Jeugdverenigingen, organisten, commissies doen bij de kerkenraad aanvragen om het kerkgebouw te mogen gebruiken. De Jongelingsvereniging Calvinj komt met het verzoek om haar jaarvergadering in het kerkgebouw te mogen houden en vraagt toestemming om tijdens die vergadering te mogen roken. De kerkenraad heeft hevige bezwaren. Uiteindelijk wordt toestemming gegeven om bij uitzondering, na de tweede pauze één sigaar te roken. Maar sigaretten mogen absoluut niet.

Eerst worden kerkdiensten gehouden in een huis aan de Langegracht en in Huize Richmond (Hoek Kerkweg – Raadhuisstraat). In 1892 is de groep al zo gegroeid, dat een eigen zaalkerkje kan worden gebouwd op Kerkweg 14 (in dit gebouw is nu uitvaartcentrum Snijders gevestigd). En in 1909 is er voldoende geld om de eerste predikant (Dr. A.A. van Schelven) te beroepen. In 1932 wordt het bestaande kerkgebouw te klein en wordt een nieuwe kerk gebouwd op Kerkweg 20. Na een grote verbouwing in 1969 krijgt dit kerkgebouw de naam 'Open Hof'.



Samen naar Maarssen-Broek

Als vanaf 1973 in hoog tempo huizen worden gebouwd in nieuwbouwwijk Maarssen-Broek komt de vraag aan de orde hoe de kerken zich in deze wijk willen presenteren. De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk slaan de handen ineen en stellen een

gezamenlijke bouwcommissie aan. Nog net op tijd om gebruik te kunnen maken van een rijks-subsidieregeling voor 20 % van de bouwkosten besluiten de beide kerkenraden om in Maarssen-Broek samen een kerk te bouwen. Het nieuwe kerkgebouw krijgt de naam 'De Ark' (met de naam wil men tegelijkertijd geborgenheid, maar ook de ruimte om in- en uit te vliegen aangeven) en wordt op 30 oktober 1976 feestelijk in gebruik genomen.

Dit gezamenlijke kerkgebouw is het startpunt voor een steeds verder toenemende samenwerking van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Maarssen. Vanaf 1 januari 1985 zijn alle ochtendiensten in De Ark gemeenschappelijk en wordt een begin gemaakt met gezamenlijk pastoraat.

Zo wordt Maarssen-Broek de voortrekker in het Samen op Weg proces, die de andere wijken telkens opnieuw oproept om ook in het Dorp de samenwerking te intensiveren.



Weer verenigd

Vele Samen op Weg commissies, werkgroepen en stuurgroepen hebben zich in de afgelopen jaren ingespannen om de samenwerking van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk verder uit te bouwen. Na het ontstaan van de Protestantse Kerk Nederland op 1 mei 2004 krijgt ook de samenwerking in Maarssen een steeds concretere doelstelling. In 2012 lukt het net niet om alle wijkgemeenten te verenigen. Wel vormen in september 2012 hervormde wijkgemeente 1 en gereformeerde wijkgemeente Open Hof een federatie. In 2014 worden de laatste obstakels voor een volledige samenwerking uit de weg geruimd. Er zal een Protestantse Gemeente Maarssen ontstaan met unieke afspraken. De drie protestantse wijkgemeenten zullen binnen de eenheid van de protestantse gemeente elk hun eigen kleur (identiteit) hebben en op vele terreinen hun eigen beleid kunnen voeren. Ze hebben ook elk hun eigen inkomsten en uitgaven. De Campus Dorpskerk (met de Dorpskerk, Het Trefpunt, het Honk, de kosterswoning en de begraafplaats) wordt een aparte financiële eenheid met eigen inkomsten en uitgaven, waarvoor de wijkgemeenten uit het Dorp gezamenlijk de verantwoordelijkheid zullen nemen.

Na een lange geschiedenis met een gezamenlijk begin rond het jaar 900, en 124 jaar gescheiden optrekken is op 10 januari 2015 een periode gestart, waarin wij met elkaar - in het geloof dat God zelf zijn kerk vergadert, beschermt en in stand houdt - hopen een weg te vinden in de uitdagingen van de toekomst.

Ds. Ina de Boon, voorzitter AKH

Martin Kreijenbroek, voorzitter AKG



**Protestantse Gemeente
Maarssen**



KERK BALANS 2015

18 januari t/m 31 januari

Op zondag 18 januari start de Actie Kerkbalans (AKB) 2015. In die week ontvangt u een envelop met informatie over de AKB en een formulier waarop u uw bijdrage aan uw wijkgemeente kunt vermelden. Dit formulier wordt in de week van 25 januari weer bij u opgehaald.

De AKB is een belangrijke bron van inkomsten om de predikanten, de gebouwen en kerkelijke activiteiten te betalen. Uw bijdrage is nodig, maar wij hopen dat u niet uit noodzaak, maar uit dankbaarheid geeft. Dankbaarheid voor wat God ons geeft via onze predikanten, de kerkdiensten, allerlei activiteiten en de gemeenschap met elkaar.

Deze AKB is de eerste AKB van de Protestantse Gemeente Maarssen. Echter net als vorige jaren wordt uw bijdrage volledig bestemd voor de wijkgemeente waar u deel van uit maakt. Uw geld wordt dus gebruikt voor de betaling van uw wijkpredikant, de verwarming van uw kerkgebouw en de activiteiten waar u aan deelneemt.

Voor deze actie hebben wij weer een beroep mogen doen op veel vrijwilligers die de enveloppen wegbrengen en de toezeggingen ophalen. Deze vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor deze actie. Daarom willen wij hen hartelijk bedanken voor hun inzet.

Wij hopen op een goede opbrengst, zodat wij als kerkrentmeesters kunnen zorgen dat de gemeente goed kan blijven functioneren.

Hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk de Groot, voorzitter. Jacob van Ee, secretaris



2012
KERK  BALANS

watisdekerkmijwaard.nl